

Dwarrelblad

Nieuwsbrief van KMTP Groei & Bloei, afdeling Ede: nr. 10, 2 oktober 2024

Beste Dwarrelbladlezers,

En dan is het alweer oktober. De dagen worden korter en kouder en de open haard kan weer branden. Niet vergeten de schoorsteen te laten vegen!

Vorige week zat ik even op het terras te genieten van de zon. Leo maaide het gras en zou zeker een pauze inlassen om ook te genieten van de herfstzon. Het gebeurt niet zo vaak dat ik rustig zit en niet direct iets "nuttigs" doe.

Ik kijk eens om me heen en mijn oog valt op de blauwe plantenschaal die als extra gewicht staat op de voet van de parasol. Vorige herfst heb ik daar als een lasagne beplanting witte krokus, blauwe druif en tulp in gezet. Naar verwachting heeft dat prachtig gebloeid.

Het plan was om na het afsterven van het loof die pot op de kop te zetten en de bollen ergens in de tuin te herplanten. Door drukte kwam daar helemaal niets van. Wat wel groeide waren duidelijk herkenbare onkruidjes. Die toch maar uittrekken en daar bleef het bij.

Kortom..., ergernis!!!!

En dan zit ik nu eens bewust te kijken en zie ik een mooie blauwe pot met een gevarieerde groene begroeiing. Spontaan uitgezaaide plantjes: Vrouwenmantel, Koekoeksbloem, Scutellaria in knop, Papaver in bloei, Framboos, Akelei en Damastbloem. Wat nu?



DOE OOK EENS EEN KEER NIKS.

Ik laat alles staan en wacht af. Op termijn zal ik de Framboos er het eerst uittrekken en waarschijnlijk ook de Damastbloem. En dan maar eens kijken wat het doet. Als de bollen weer tevoorschijn komen kan ik altijd nog ingrijpen. Ik houd jullie op de hoogte.

Het bestuur en de commissies zijn druk bezig om een boeiend programma voor 2025 in elkaar te zetten. De eerste twee data zijn vastgelegd: woensdagmiddag 22 januari en woensdagavond 26 maart.

Eerst nog de rest van 2024: een lezing in Bennekom in samenwerking met Floralia en Groei & Bloei afdeling Wageningen, een tuinbezoek in oktober en de ruilbeurs op 5 oktober, en dan nog de verrassingslezing in november door Hans Kramer. Genoeg om naar uit te kijken.

Tot ziens bij de komende activiteiten!

Namens het bestuur,

Anneke Florijn, voorzitter

Agenda

Zaterdag 5 oktober	Ruilbeurs Groei & Bloei Ede bij Kruidentuin Huis Kernhem
Maandag 21 oktober	Lezing door Margareth Hop van Actifolia, De Brink, Bennekom
Zaterdag 26 oktober	Tuinbezoek Hans Gieszzen en Yuxian Sun te Renswoude
Woensdag 20 november	Lezing Hans Kramer, De Open Hof ('s middags)

Ruilbeurs Groei & Bloei Ede bij Kruidentuin Huis Kernhem

Datum:	zaterdag 5 oktober
Tijd:	13:30 uur inbreng planten, 14:00 – 14:30 uur ruilen, einde om 15:00 uur
Locatie:	naast de Kruidentuin van Huis Kernhem, Kernhemseweg 7a, 6718 ZB Ede
Kosten:	gratis, neem gerust een introduc�e mee

Wat kun je te ruilen aanbieden? Eigenlijk alles wat in je eigen tuin te groot of te veel is geworden, struiken die je niet meer mooi vindt (moet te dragen zijn door  en persoon), stekken, zaden, tuingereedschap, bloempotten enz. Planten graag voorzien van hun naam. Rol ze in een krant of doe de planten in een oude plastic zak.

Behalve planten kunnen er tuinzaken ingebracht worden, zoals stekken, zaden, tuinartikelen, kortom alles wat in de tuin te planten of anderszins te gebruiken is. We houden ons wel aan de regel dat alles waar geen liefhebber voor gevonden wordt mee terug naar huis wordt genomen. We kunnen geen rommel op deze plek achterlaten.



Tussen 13:30 en 14:00 uur kun je de planten en andere te ruilen artikelen brengen en uitstallen, rondkijken wat door anderen is aangeleverd, en genieten van een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna kan het ruilen beginnen, tot ongeveer 14:30 uur.



Heb je geen planten om in te brengen, ook dan ben je van harte welkom. Er is altijd heel veel om weg te geven. Heb je vragen op groengebied, dan is dit een mooie gelegenheid om te praten met andere bezoekers. Er loopt heel veel kennis op plantengebied rond. En een rondje kruidentuin is natuurlijk altijd leuk!

De kruidentuin wordt door vrijwilligers van Groei & Bloei bijgehouden.

ACTIE: Deze keer wordt tijdens de ruilbeurs een actie voor Oekraïne gehouden; verderop in dit Dwarrelblad vertelt Gerda van Bommel meer daarover.

Lezing 'Een tuin voor het nieuwe klimaat'

In samenwerking met Groei & Bloei afdeling Wageningen en Floralia Bennekom organiseert onze afdeling een lezing door Margareth Hop van Actifolia. De klimaatverandering maakt andere keuzes voor de tuin noodzakelijk.

Datum: **maandag (!)** 21 oktober 20:00 – 22:00 uur

Kosten: € 4,00, leden gratis. Er kan met een QR-code gepind worden

Locatie: De Brink, Brinkstraat 39, 6721 WR Bennekom

Tuinbezoek Hans Gieszen en Yuxian Sun te Renswoude

Op zaterdagmiddag 26 oktober a.s. zijn we vanaf 13:30 tot 15:30 uur welkom in de tuin van Hans Gieszen en Yuxian Sun, Daatselaarseweg 1a te Renswoude. In het tijdschrift Groei & Bloei van november 2023 heeft een uitgebreid artikel gestaan over deze mooie najaarstuin; zie ook ons Dwarrelblad 2024-06 van 5 juni. We krijgen van Hans een rondleiding door de tuin en er wordt gezorgd voor koffie en thee met iets lekkers. De kosten zijn € 5,00 per persoon.

Er zijn al heel wat aanmeldingen voor deze excursie, maar er is nog plaats voor meer. Als je deze tuin ook wilt bezoeken, geef je dan uiterlijk zaterdag 5 oktober op bij Ingrid Schilstra:

- per telefoon 06-43298093,
- per e-mail i.m.schilstra@gmail.com, of
- op de ruilbeurs zaterdag 5 oktober.

Je kunt bij de tuin contant betalen of via een Tikkie. Als je wilt carpoolen, of als je wilt rijden en je hebt plaatsen in je auto vrij, laat dat dan ook even weten aan Ingrid Schilstra.

Kraampjesmarkt jubileum VAT 7 september

De kraampjesmarkt voor het jubileum van de VAT was erg geslaagd, er was veel belangstelling, en ook de kraam van Groei & Bloei afdeling Ede werd druk bezocht. Tja, die jammetjes van Anneke waren dan ook wel erg lekker, en al die leuke stekjes en plantjes (hartelijk dank aan alle gevers!) die je voor een habbekrats mocht meenemen. Ook een groot dankjewel aan de vrijwilligers die bij onze kraam stonden!



Lezing Robbert van Til, kwekerij Bandus, 25 september

Robbert van Til vertelde zó boeiend over bamboe, over lotus, over reuzenwaterlelies, over vleesetende planten (klinkt best eng 😬), en over nog veel meer, dat je meteen zin kreeg om eens zelf in de kwekerij en theetuin rond te kijken. Robbert had daarbij een flinke voorraad uit de winkel meegenomen, en dat maakte ook nieuwsgierig naar de echte winkel. Een keer op bezoek gaan dus...



Ook onze Groei & Bloei afdeling had plantjes (groen) en jam (rood) in de aanbieding. Dat is altijd weer een leuke manier om de kas (een klein beetje...) te spekken, maar vooral erg leuk om te zien dat veel leden toch steeds weer de resultaten van hun groene vingers laten zien.

Al met al een heel leuke avond!



Geld voor Oekraïne

Tijdens de ruilbeurs van 5 oktober willen we, als Groei & Bloei afdeling Ede, geld inzamelen voor een project in Oekraïne. Jullie hebben in het vorige Dwarrelblad er al iets over kunnen lezen. Onderstaand verhaal over het project Perspective4Ukraine is geschreven door Janine Meijer. Zij is de belangenbehartiger van het project in Nederland. Janine is, als vriendin, zowel kort voor de oorlog als in oorlogstijd bij Arenda en Andriy te gast geweest.

Oekraïne is een van de grootste landbouwexporteurs ter wereld. Voor tarwe, suikerbieten, koolzaad, komkommer, rogge, gerst en walnoten behoorde het in 2020 tot de top 10 van landbouw exporterende landen en voor aardappelen, boekweit, kool, maïs, pompoen, wortelen en zonnebloemolie zelfs tot de top 5. Maar nu kent iedereen Oekraïne vanwege de oorlog.

De Nederlandse Arenda woont sinds ze getrouwd is met Andriy in de Oekraïne, ze hebben vier kinderen waarvan één met het syndroom van Down, Petro. Omdat er toentertijd niets was geregeld voor deze kinderen heeft Arenda een schoolsysteem opgezet in Kiev, en materiaal daarvoor ontwikkeld wat nu door heel Oekraïne gebruikt wordt, en is een bakkerij en een cafe restaurant in Brovary (een voorstad ten noorden van Kiev) gestart waar deze jongeren na hun schoolperiode stage kunnen lopen in combinatie met hun kleine dagcentrum. Hun verlangen is om het grote gebouw, wat al in hun bezit is, te renoveren tot woonunits en een nieuw dagcentrum. Zodat nog meer jongeren een plek vinden en zelfstandig kunnen wonen. Voor veel ouders, soms opa's en oma's omdat de ouders in de oorlog zijn omgekomen een toekomst die ze nooit hadden durven dromen. De wachtlijst groeit.

Deze jongeren, studenten genoemd die hulp dus goed kunnen gebruiken zijn juist in deze oorlogstijd ook een grote bemoediging voor veel mensen. Sinds het begin maken ze zelf energy bars voor de soldaten die ze met tekeningen en bemoedigende briefjes brengen. Ze helpen camouflagenetten maken. Ze brengen noodpakketten en brood naar ouderen en mensen die het nodig hebben. Ondanks hun angst en zorgen houden ze hoop en moed, en dat bemoedigt hun familie, maar ook de dorpsgenoten. En dat er mensen zijn in Nederland die daar hun steentje (letterlijk) aan willen bijdragen vinden ze bijzonder en fantastisch! Dank je wel! Op Instagram en Facebook kun je hun verhalen volgen als je zoekt op perspective 4 ukraine.

Perspective4Ukraine - Kom over en Help

Via Stichting Kom over en Help kun je een gift overmaken, via de site, of via het rekeningnummer met vermelding: voor Perspective4ukraine

Ik zal zorgen voor een herkenbare stand met Oekraïense vlag. En voor een collectebus. Jullie kunnen de planten, denk aan tuin- en kamerplanten, die jullie willen doneren, daar afgeven. Ik hoop op veel inbreng van planten, maar vervolgens natuurlijk ook op kopers van die planten!

Als er op de stand niets van je gading bijzit (wat ik me niet voor kan stellen), maar je bent wel blij geworden van wat je gescoord hebt op de ruilbeurs, kun je natuurlijk ook gewoon een bedrag(je) in de collectebus doen. Laten we er met elkaar voor zorgen, dat de mensen van Perspective4Ukraine weer en beetje blij worden van onze aandacht en steun.

Tip: zorg dat je contant geld bij je hebt. Je mag ook overschrijven (zie gegevens in verhaal van Janine), maar het lijkt me heel leuk om in een volgend Dwarrelblad te melden hoeveel geld er ingezameld is.

Gerda van Bommel

Wat er verder nog te doen is...

- Bij *Kwekerij De Hessenhof* bent u op de gebruikelijke openingstijden, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur weer van harte welkom!
- Op *Kwekerij en Tuin De Boschhoeve* kunt u iedere vrijdag en zaterdag terecht van 10:00 tot 17:00 uur. Tableware & Flowers Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2024 van 10:00 tot 16:00 uur
Zie de website <https://www.boschhoeve.nl> .
- *Kwekerij Jaap Duijs* is elke dinsdag t/m zaterdag van 13:30 tot 17:00 uur geopend.
Zaterdag 12 oktober van 10:00 tot 16:30 uur *Najaars- en winterbollen-op-pot*.
- Neem eens een kijkje op onze eigen website. Bijvoorbeeld om te lezen hoe je zelf een compostbak kunt bouwen, en je eigen compost voor je eigen tuin kunt maken. Hoe leuk is dat?!
Plaats: <https://ede.groei.nl/groeninfo/compost-maken>
Tijd: doorlopend geopend.

Colofon

Redactie en verzending: Gerard en Harma Wiltink

Correspondentie e-mailadres: info@ede.groei.nl

Website: ede.groei.nl

Afmelden

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar:

info@ede.groei.nl en zet in het vak Onderwerp: Nieuwsbrief afzeggen.

U ontvangt dan geen verdere nieuwsbrieven meer van Groei & Bloei Ede.